

HEMGRUPPEN

Vi tror på söndagsgudstjänsten där många är samlade till fest inför Gud. Vi tror också på hemgruppens betydelse, där var och en erbjuds dela en närmare vardagsgemenskap.

Vi vill vara en växande församling med stora och små gemenskaper. Där var och en har något att bidra med.

Människan är skapad av Gud till att leva i gemenskap med honom och med varandra. Ingen människa är en egen ö. Alla har vi behov av gemenskap. När ensamhet och anonymitet blir allt vanligare i vårt samhälle, behöver vi skapa utrymme för äkta, biblisk gemenskap.

Vårda

Alla är vi i behov av omsorg och gemenskap. I den lilla gruppen kan alla vara efterfrågade och viktiga. I en grupp på 8-12 personer är det möjligt att ha kontinuerlig kontakt för att vårda och ha omsorg om varandra.

Växa

Vi har aldrig vuxit färdigt i vår tro och i vårt lärjungaskap. Vi behöver utmana och uppmuntra varandra att växa vidare mot Kristuslikhet. Att växa som lärjungar är en del av livet – ja det är själva livet.

Vinna

Vi har uppdraget att göra alla folk till lärjungar. Den lilla gruppen har en fantastisk möjlighet att dela livet med den som ännu inte har blivit en lärjunge.

Vad är en hemgrupp?

En hemgrupp är ett antal människor som själva valt att dela gemenskap med varandra. En hemgrupp präglas av omsorg, delaktighet och lärjungaskap.

En hemgrupp...

- träffas minst varannan vecka.
- har alltid bön som en del av sin gemenskap
- har ett tydligt ledarskap
- är öppen för att dela sig – när det är dags
- är öppen för att ta emot nya människor

En hemgruppsledare...

- är överlåten till församlingen
- har fokus på Jesus och lärjungaträning
- har ett genuint intresse för samtliga personer i sin hemgrupp
- har kontakt med sin coach regelbundet.

Kom gärna med i en hemgrupp du också!